



Lonneke van Berkel op reis: De erfenis van de Inka's met prachtige foto's

Woensdag 4 november 2015

Toegang: 10 Euro incl. koffie en thee

Aanvang: 20.00 - 22.00 uur.

Welkom vanaf: 19.30 uur.

Locatie: Wijkcentrum Spieghelwijck, Iepenlaan 354 A, 1406 RG Bussum (tegenover Iepenlaan nr. 119) naast bejaardenflat de "Zandzee".



Van ± 1200 - ± 1572 was een groot deel van Zuid-Amerika met de onherbergzame Andes deel van het enorme Inka-rijk. Het centrum van deze hoge beschaving was Cusco in Peru. De Inka's zagen de Zon als hun god (Inti) en de erkenning van Moeder Aarde (Pachamama) was essentieel. **Inka** betekent *heer* of *meester*. De Inka-koning werd beschouwd als Zoon van de Zon. De ontdekking van Amerika en de Spaanse overheersing leidde tot de val van dit immense rijk. Nu is Peru een zeer arm land, ondanks de winning van koper, zink, goud, zilver en aardolie. Er is industrie zoals: textiel, voedingsmiddelen, chemie en metaal. Er wordt gevestigd op ansjovis. De hooggelegen terrassen worden nog volgens de Inka-methode bebouwd, maar de opbrengsten zijn niet voldoende om van te leven. Helaas worden in het binnenland authentieke indianenstammen bedreigd door expansie van de Camisea gasvelden. Ondanks de armoede is er een grote trek van toeristen naar Peru. Waarom?



Lonneke: Uit interesse in de oude Inka cultuur reisde ik in 2013 naar Peru om die erfenis met eigen ogen te aanschouwen. Door deelname aan een archeologisch

vrijwilligersproject kon ik een steentje bijdragen aan het opgraven van oude Inka ruïnes en was ik in staat om



bekende plaatsen

te bezoeken, zoals Machu Picchu. Ondersteund door foto's maak ik u graag deelgenoot van mijn belevenissen in Peru. Ik vertel over het vrijwilligersproject (archeologie) en het ondersteunen van de lokale bevolking in schoolactiviteiten. Natuurlijk kijken we ook bij de toeristische trekpleisters: **Een kijkje in de oude en nieuwe geschiedenis van de Inka's.**

Foto's: © Lonneke van Berkel.

Aanmelden Zend svp een mail naar monshouwer@xmsnet.nl, dan is de aanmelding genoteerd en rekenen we op u. Graag tot dan en hartelijke groet, Janneke Monshouwer, initiatiefneemster Café Gaudi

Janneke Monshouwer



Stichting Viva Pachamama – Anne Franklaan 272 – NL 1403 HX Bussum – KvK 32094013

☎ 035-6281805 – ✉ monshouwer@xmsnet.nl – www.cafegaudi.nl - www.andernieuws.eu

Triodos Bank IBAN NL58 TRIO 0786 7347 60 t.n.v. Janneke Monshouwer