



*Uitnodiging : Woensdag 5 november 2014*

**WILLEM DE RIDDER** vertelt het sprookje **DE TROUWE JOHANNES**



Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30  
Entrée: 10 Euro incl. consumpties  
Locatie: Wijkcentrum Spieghelwijk Bussum  
Adres en Routebeschrijving zie Bijlage

**DE TROUWE JOHANNES.** Er was eens...  
een koning die stapelverliefd werd op een  
beeldschone prinses. Hij ontvoert haar met een  
boot en trouwt met haar, maar zijn trouwe  
dienaar ...

**Willem de Ridder - Meesterverteller** vertelt dit oeroude volkssprookje dat oorspronkelijk van mond op mond werd doorgegeven, maar later o.a. ten dele werd opgetekend door de broers Jakob en Wilhelm Grimm. Voor zover ik weet waren die oeroude sprookjes niet direct bedoeld voor kinderen maar voor volwassenen - en bieden ze op diep niveau inzicht en vertrouwen in de mensheidsgeschiedenis, hoe deze zich ontwikkelt..., hoe wij mensen ons ontwikkelen vaak juist als we tegen de stroom op moeten zwemmen en van alles tegen zit...

Het is fantastisch om een avond ons te laten meevoeren door deze meesterverteller in een zo'n oeroud sprookje waar we nog lang op kunnen mijmeren...

Willem de Ridder is een zeer kleurrijk en inspirerend figuur. Als verhalenverteller heeft hij de afgelopen dertig jaar grote faam verworven. Ook werkte hij lang voor televisie en radio, waarop hij verhalen vertelde aan een groot publiek. Tegenwoordig vertelt hij iedere eerste dinsdag van de maand oeroude verhalen in de theaterzaal van De Melkweg in Amsterdam. Ook heeft hij de Willem De Ridder Omroep. Willem de Ridder is in Nederland aanhanger en verspreider van "Spiegelogie", de filosofie dat de werkelijkheid wordt zoals men haar zelf beschrijft. Er zijn veel Spiegelogie fanclubjes. Meer informatie over Willem de Ridder via: [www.willemderidder.com](http://www.willemderidder.com)

**Aanmelding** We verheugen ons op een groot publiek! In verband met de beperkte ruimte is het fijn om te reserveren. Mail svp naar [monshouwer@xmsnet.nl](mailto:monshouwer@xmsnet.nl) dan is de aanmelding genoteerd. In de zaal is de mogelijkheid betalen.



Dit belooft weer een zeer inspirerende avond te worden,  
Welkom en graag tot dan!  
Janneke Monshouwer,  
Initiatiefneemster Café Gaudi



*Janneke Monshouwer*